

In 't Konijn (1904)
Den Blauwen Hane (1919)
Breughel (1931)
Panam (1954)

Brugsesteenweg 63



Herberg van 1904 tot op heden

Uitbaters:

- 1904 Leon Billiet
- 1919 Marcel Windels (van hier naar de Blauwhuisstraat 68)
- 1931 Medard Verschaete
- 1936 Alfons Verledens
- 1954 Itta Szternzeus
- ca 2010 tot op heden Patricia

Leon Billiet was er de eerste herbergier. Hij kwam uit Emelgem en het jaar van zijn huwelijk met Julie Decommere, de dochter uit *De Vlasbloem*, openden ze op een boogscheut van haar ouderlijke thuis dit café *In 't Konijn*. Als koopman in konijnen was deze naam gauw gevonden. In 1919 vertrokken zij naar Ingelmunster.

In hun plaats kwam het jonge koppel Marcel Windels (24) en Alida Coppens (23). Hij was *velomaker* en zij de herbergierster. Tijdens de kermisdagen van 1919 was Marcel Windels een van de elf herbergiers die een dansvergunning aanvroeg in zijn herberg Den Blauwen Hane. Voor twee dagen, 12 en 13 september, moest hij 20 frank neertellen. In 1931 verhuist het echtpaar naar de Blauwhuisstraat 68 (waar nu Martine Spiessens haar kapsalon heeft) en neemt de naam van de herberg mee.

De volgende uitbaters zijn zwingelaar Medard Verschaete en Celina Decommere die op hun beurt opgevolgd worden door Alfons Verledens, kolenhandelaar en zijn vrouw Clemence Ottevaere.

In 1952 wordt de Poolse van Joodse afkomst Itta Szternzeus weduwe en twee jaar later neemt ze dit café over. Enkele jaren geleden overleed ze en sedertdien is Patricia, haar helpster, de uitbaatster.



Situatie in 2017