

Oltid ievers...

Padang (Indonesië)

0°57'01Z | 100°21'09O

Het verhaal van Aloysius Vierstraete

°Hulste 30 mei 1873 - † Nijmegen (Nederland) 28 februari 1922



Padang, een havenstad aan de westkust van het Indonesische eiland Sumatra

Aloysius Vierstraete werd geboren op 30 mei 1873 te Hulste in de Blauwhuisstraat 94. Op 9 december 1890, hij was toen 17 jaar, meldde hij zich als vrijwilliger bij de Nederlandse koloniale troepen. Op 10 januari 1891 vertrekt hij vanuit Rotterdam aan boord van het stoomschip 'Zuid Holland' naar Batavia (Nederlands-Indië).

Hij komt daar aan op 21 februari 1891 en wordt er geplaatst bij het *2de depot bataljon*.

Vervolgens wordt hij op korte tijd overgeplaatst naar andere bataljons. Op 12 oktober 1894 verlaat hij de geneeskundige hospitaaldienst als ziekenoppasser te Padang.

Op 13 november 1896 wordt hem, *wegens tijdelijke lichamelijke ongeschiktheid voor alle militaire diensten met certificaat van goed gedrag*, toegestaan om terug naar Nederland te gaan.

Op 28 november 1896 vertrekt hij met het stoomschip 'Prinses Sophie' en op 1 januari 1897 ontscheept hij te Amsterdam waar hij opgenomen werd in het militair hospitaal.

Drie dagen later, op 4 januari 1897, wordt hij uit het militair hospitaal ontslagen en afgemonsterd *wegens lichamelijke gebreken, niet ontstaan in en door de dienst, met een uitkering van 100 gulden 's jaars*.

Op 20 april 1898 wordt hem de bronzen eremedaille zonder gratificatie toegekend - een ereteken voor *belangrijke krijgsbedrijven 1873-1896*. Op 21 september 1900 wordt hij aangenomen bij het vaste personeel van de *koloniale reserve engagement* (d.i. pensionering).

Het jaar daarvoor, op 26 juli 1899, hij is dan 26, trouwt Aloysius te Zutphen met de zestienjarige Johanna Hendrika Meijboom. Johanna overlijdt op 35-jarige leeftijd op 21 februari 1918. Op 14 november 1918 hertrouwt de dan 45-jarige Aloysius met de 24-jarige Maria Wilhelmina Willemse. Aloysius overlijdt te Nijmegen op 28 februari 1922. Elf jaar later, op 16 december 1933 sterft zijn tweede echtgenote Maria.



Aloysius Vierstraete



Het stoomschip Zuid Holland waarop Aloysius naar Sumatra voer.

Wat weten we over het gezin Vierstraete?

Aloysius ouders waren Henricus Vierstraete (°Lendeledede 25 december 1841 - † Hulste 16 juli 1877) en Ludovica Vanlerberghe (°Hulste 13 december 1845 - †8 mei 1916). Ludovica was de *onwettige dochter* van Apollonia Vanlerberghe. Voor haar huwelijk woont Ludovica samen met haar grootmoeder en moeder in de Muizelstraat, in de buurt van café De Muizel. Eerst gaan Henricus en Ludovica in Lendeledede wonen maar kort daarna, van 1857 tot 1866, vinden we ze terug in de Wantestraat. Hij staat dan geregistreerd als wever en zij als spinster. In 1867 verhuizen ze naar de Blauwhuisstraat 94. Henricus staat dan geregistreerd als werkman en Ludovica als kantwerkster. Korte tijd erna verhuizen ze alweer, deze keer naar de Brugsesteenweg. In 1873, kort na de geboorte van Aloysius, trekken ze naar Lendeledede. Zij krijgen samen zeven kinderen. De oudste, Alphonsus, werd geboren in Lendeledede op 28 september 1865 en overlijdt, 15 maanden oud, op 4 december 1866. De volgende twee kinderen (° Hulste 1866 en 1868) worden dood geboren. Dan komt Petrus (1869) en vervolgens Maria Rosalia (1871). Daarna wordt Aloysius geboren. Het jongste kind, dochter Eulodia, geboren in 1876, sterft op 5 jarige leeftijd in 1881. Vader Henricus overlijdt op 35-jarige leeftijd in 1877, zijn weduwe Ludovica hertrouwt in 1879 met Constant Eggemont uit Markegem. Zij sterft in 1916, zij werd 71.

Wat een toeval!

Enkele jaren terug werd ik gecontacteerd door de Nederlandse oud-militair Aloys Vierstraete, afkomstig uit het Noord-Hollandse Kampen, de kleinzoon van Aloysius. Hij was op zoek naar de geboorteplek van zijn grootvader waarnaar hij genoemd werd. Dankzij de notities van Lucien Decroix kwamen we tot de constatacie dat zijn grootvader met zekerheid geboren was in het huis waar ik sinds 1974 woon. Aloys is ons dan, samen met zijn echtgenote Grietje Erstsieck, komen opzoeken.

Stef Huysentruyt

Meer op de [site van Aloys](#)