

Cafés van Hulste

Sint Arnoldus

Abtsulstraat 12

Herberg van 1900 tot 1919

Uitbaters:

1900 Buyse Alois x Soenens Theresia
(Hij zwingelaar, zij herbergierster)



Eén van de tien cafés van Hulste die vernoemd is naar een heilige. Het was pas in 1900, na de verbouwing van het huis, dat Alois zijn patent van biertapper aanvraagde. Deze herberg was geen lang leven beschoren. In 1919 verhuisde Alois naar de Brugsestraat 55 (de latere café Central). Latere bewoners waren onder andere broer en zuster Gentil en Gerarda Vandekerckhove. Ze gingen er in 1971 wonen nadat ze hun hoeve (Brugsestraat 162) verkochten aan Germain Fenaux. Gerarda overleed in 1986, Gentiel in 1990.



Situatie anno 2017. Jammer genoeg bezitten we geen oude foto van dit huis.