

Cafés van Hulste

In De Wandeling

Kuurnsestraat 13

Herberg van 1869 tot ca 1925

Uitbaters:

1869 Charles Louis Vandekerckhove x Barbara Viaene

1894 Henri Libeer x Melanie Verpoucke

1901 Albert Sengier x Marie Ludovica Jacquens

1911 Remi Deganck x Emilienne Goderis



In de Wandeling anno 2017

Deze herberg was het hoekhuis van de Kuurnsestraat met de Klaverbeekdreef. Vroeger zat de voordeur in die zijstraat. Charles Vandekerckhove was hier de eerste herbergier in 1869. Zijn vrouw Barbara Viaene was naaister. In 1894 verhuisden zij naar *Café De Tivoli*. In 1894 kwamen Henri Libeer en Melanie Verpoucke. Hij was dagloner en zijn vrouw was de herbergierster. In 1901 verhuizen ze naar Bavikhove. Dan is het de beurt aan Albert Sengier. Hij was *gisthandelaar - winkelier - rijtuigverhuurder*. Zijn vrouw Maria Ludovica Jacquens runde het café. Tenslotte vinden we hier het echtpaar Remi Deganck en Emilienne Goderis. Hij was zwingelaar, zoals zovele Hulstenaren toen. Rond 1925 wordt dit hier een gewoon burgershuis. Remi en Emilienne waren de ouders van de tweeling Michel en Marcel Deganck. Hun jongste zuster Zelie, in 1950 getrouwd met Lendeledenaar Cyrille Devolder, bleven hier wonen.

© www.hulste.info - 2018

[disclaimer]