

Het Vliegend Paard

Brugsestraat 168

Herberg van ca 1910 tot 2007

Uitbaters:

1910 Ferdinand D'Heyghers x Leonie Callens

1915 Camille Buyck x Irma Dewaele

1937 Antoine Descamps x Marie Alida Deconinck

1962 Albert Vanwalleghem x Maria Blancke



Het Vliegend Paard in 2017

Kort na 1910 vestigde zich hier het echtpaar Ferdinand D'Heyghers en Leonie Callens. Leonie werd gewoonlijk *Leonie Cannart* genoemd omdat ze eerst had ingewoond op de ouderlijke hofstede van haar man, toen nog altijd *hof Cannart* genoemd (nu 't Populierenhof). Kort na de dood van haar man Ferdinand in 1915 nam Leonie haar intrek in het huis naast Het Vliegend Paard (nu Ginstestraat 1). Vanaf dan baatte vlaswerker Camille Buyck en echtgenote Irma Dewaele het café uit. In 1933 trekt het echtpaar naar Deerlijk. Dan is het de beurt aan *landwerker* Antoine Descamps en vrouw Marie Alida Deconinck. Als zij in 1962 naar Otegem verhuizen komt Maria Blancke hier achter de toeg. Maria geboren in 1926 in Gent, trouwde met *autogeleider* Albert Vanwalleghem in 1946. Ze was eerst tien jaar een naarstige boerin tot ze in Meulebeke een café opende. In 1962 kwam ze te Hulste in Het Vliegend Paard achter de tapkraan staan. Het was een druk beklant café en in onze gemeente en ver daarbuiten was ze beter gekend als *Maria Leute*. Ze bleef het café runnen tot eind 2007, tot op haar 81ste! Toen brak ze haar heup en begin 2008 is ze dan overleden. Toen was het gedaan met 't Vliegend Paard. Of toch niet want de naaste burens, het echtpaar Eddy Dewaegenaere en Berenice Desmet, richtten het café opnieuw in en Het Vliegend Paard kent nu een tweede leven als gelegheidscafé voor vrienden en kennissen.



Maria Blancke, alias Maria Leute



Het Vliegend Paard toen de Brugsestraat nog een kalseideweg was en poseren midden de straat nog kon.