

Het Paradijs Sint-Cecilia

Kasteelstraat 5

Herberg van ca 1880 tot 1920 en van 1937 tot 1960

Uitbaters:

- 1880-1920 Constant Honorez x Sylvie Vanhoutte
- op het laatst dochter Hermenie
1937 Willem Vanhoutte x Leona Naessens
1939 Richard Remmerie x Irma Soenens
1954-1960 Michel Remmerie x Paula Feys



Situatie in 2018

Reeds vóór 1880 kon men hier in *Het Paradijs* een pint pakken bij kleermaker Constant Honoré, alias *Stentje*. Constant overleed in 1905 en zijn vrouw, naaister Sylvia Vanhoutte, in 1908 maar gaandeweg was hun ongetrouwde dochter Hermenie (°1876 - † 1923) de herbergierster geworden.

In juni 1924 kwam kuiper Gentiel Ovaere en zijn vrouw Julia Buyse er wonen en zij hield hier een kruidenierswinkel open. Zij waren eigenaar van het pand. In 1937 verhuisden ze naar Hulstedorp 10 (waar later Eric Guillemyen en nog later Alex Rodenbach hun fotowinkel hadden). Ook daar hield zij een kruidenierswinkel met bakkerij.

Willem Vanhoutte en zijn vrouw Leona Naessens namen dan hier hun intrek maar van de eigenaar en vorige bewoner Gentiel Ovaere werd van hen gevraagd om café te houden. Gentiel werkte als kuiper bij de brouwerij Flandria in Kuurne en kon zo wellicht een percentje meepikken op de bierverkoop. Geen wonder dat Willem Vanhoutte, muzikant in hart en nieren, koos voor het uithangbord *Sint-Cecilia*.

Vanaf 1939 kreeg Sint-Cecilia nieuwe uitbaters: Richard Remmerie en Irma Soenens, de ouders van onder andere Maria (x Jacques Baert) en Michel Remmerie. Richard en Irma verhuisden naar de Kasteelstraat, nu tussen nummer 10 en 14*. Michel nam samen met zijn vrouw Paula Feys de fakkel over in 1954. Toen Michel en Paula in 1960 verhuisden naar de Klaverbeekdreef was het voor goed gedaan met het café.

* "Daar stonden toen innewaarts 2 kleine woningen met aangebouwde smidse, bewoond door smid Georges Herman. Hij liep er altijd koavezwart bij. De speelkoer van de school was er rechtover en we konden zijn doen en laten volgen via de kijkgaten in de muur van het sanitaire gebouwtje."
Aldus Jacques Duvillier.



Zicht op de Kasteelstraat met vooraan de winkel van tabaksnijder Jerome Devos en Magdalena Van Roosbeke. Daarnaast het café Sint Cecilia. Het kleine meisje is Maria Remmerie, geboren in 1923. We schatten haar leeftijd hier op 4 jaar dus moet deze foto genomen zijn rond 1927. Naast Sint-Cecilia een smal huis waar nu Roger en Monique Mesdag wonen. Daarachter met vooraan het hekwerk: het vroegere gemeentehuis, nu parking. Verder zien we de gemeentelijke jongensschool met daarachter, het laag gebouwtje, de vroegere toiletten van de school. In de achtergrond het imposante *Oudemannenhuis*.



Oudere prentbriefkaart. Gans links onderaan bemerken we de *roepsteen*.



Kampioenviering van Gerard Hazebrouck.



En nóg een kampioenviering. Leuk detail op de achtergrond: bemerkt de sirene van de brandweer benop de daknok van de gemeenteschool.