

Het Burgerwelzijn

Vlietestraat 155

Herberg van 1924 tot ca 1930

Uitbater:

1924 Henri Deganck x Marie Romaine Wanzeele



Er is discussie in welk van de twee huizen *Het Burgerwelzijn* was. Het nummer 155 met de roze bepleistering of het huis met het nummer 157 ernaast. Op de postkaart hieronder merk je een horizontale band boven het gelijkvloers. Dat kan duiden op een opschrift en dat dit huis ooit het café moet geweest zijn.

Deze woning werd na de Eerste Wereldoorlog opgetrokken door Henri Deganck. Links ervan stroomt de Lampernissebeek, die vanaf daar ingekokerd werd en 30 meter verder uitmondt in de Hazebeek. Henri Deganck was vlasfabrikant en zijn vrouw Romanie Wanzeele herbergierster/kantwerkster. Zij kwam uit café De Eendracht. Zij overleed in 1958 en hij in 1959 maar reeds voor de Tweede Wereldoorlog waren ze al gestopt met de herberg.



Het Burgerwelzijn, één van de twee huizen links op de voorgrond.