

Den Toerist

Kuurnsestraat 54

Herberg van 1950 tot 1958

Uitbaters:

1950 Henri Vierstraete x Elisa Monserez



In 1932 kwamen hier vanuit Brielen bakker Henri Vierstraete en zijn vrouw Elisa Monserez. Van 1950 tot 1958 kon men hier ook bij bakker Henri een pintje pakken maar het was meestal dochter Marie die bediende. Toen Marie trouwde met Raphael Christiaens gingen ze eerst in de Kapelstraat en later in de Kasteelstraat wonen en was het gedaan met de herberg.



Huidige situatie (2017)



Het café met de vinkenkooien op de voorgrond.