

Den Trutselaar* De Meiboom De Griizen Hane

Barzestraat 15



Herberg van 1899 tot 1940

Uitbaters:

- 1899 Eduard Snauwaert x Louise Samijn (van hieruit naar *de Vlasbloem*)
- 1913 Jules Labeeuw x Alexia D'Hondt (naar Lendeledede in 1925)
- 1925 Leon Vantieghem x Maria Germaine Schaeck (van hieruit naar *Sint-Pietersknok*)
- 1930 Helena Snauwaert x Camiel Claerhout
xx Henri Lefevre
- 1935 Alberic Vandekerckhove x Maria Silvie Vandromme (van hieruit naar *'t Peerdeken*)

Bewoners niet-herbergiers:

- 1940 Noë Claerbout x Bertha Decock
- 1972 Eric Spiessens x Francine Duyvejonck

Drie verschillende uithangborden! En toch gaat het over één en dezelfde herberg die eigendom was van de brouwerij Debrandere van Bavikhove.

De eerste herbergier was Eduard Snauwaert. Hij kwam vanuit Lendeledede in 1899, het jaar dat het bestaande huis verbouwd werd tot herberg en vertrok juist voor de oorlog naar *De Vlasbloem*.

In 1913 werd Jules Labeeuw, getrouwd met Alexia Helena D'Hondt, de tweede uitbater van *Den Trutselaar* of kortweg *Den Truts*. Naast herbergier was hij ook winkelier.

De derde herbergier was Leon Vantieghem, getrouwd met Maria Germaine Schaeck. Hij kwam in 1925 uit Meulebeke en wisselde reeds in 1930 Den Truts voor Sint-Pietersknok.

Van 1930 tot 1935 was Helena Snauwaert, dochter van de eerste uitbater, hier de herbergierster. Het uithangbord van de herberg was toen *De Meiboom*.

In 1935 arriveerde de vijfde en meteen de laatste herbergier: Alberic Vandekerckhove, getrouwd met Maria Vandromme, alias Briek Clamot, een verwoede hanepiet. Hij wilde eerst in een gesloten huis wonen en geen café houden maar op aandringen van de brouwer-eigenaar deed hij het toch en zijn herberg werd, verwijzend naar zijn hobby, herdoopt in *De Griizen Hane*. Alberic en Maria bleven er herbergieren en winkeliers tot zij in oktober 1940 naar 't Peerdeken trokken. Daarna kon Noë Claerbout het huis kopen maar 't was voorgoed gedaan met het café. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Noë en zijn twee zoons Achiel en Jan als arbeider ingezet in de Duitse oorlogsindustrie. Daar leerde Jan de Oekraïense Tamara Bondarenka kennen. Zij was samen met haar nicht als werkkraacht naar Duitsland gestuurd. In plaats van naar het door Stalin ontworpen Oekraïne terug te gaan, kwam Tamara mee met Jan en Noë naar Hulste. Jan en Tamara trouwden in 1946 en bouwden een huis naast Jans ouderlijke thuis.

In 1972 kwamen Rik en Francine Spiessens-Duyvejonck er wonen. Ze verbouwden de woning die ooit achtereenvolgens *Den Trutselaar*, *De Meiboom* en *De Griizen Hane* was.



De situatie in 2017



Op de Popp-kaart uit 1856 zie je de toestand vóór de eerste herbergier de woning verbouwd: er staat nog een tweewoonst, met de voorgevels naar het zuiden.

* Trutselaar: Westvlaams voor treuzelaar