

Het Hooghe Den Hogen Doorn

Brugsesteenweg 92



Herberg van 1750 tot 1975

Uitbaters:

1750 Pieter Coeman
±1800 Ignace Malysse x Joanna Verfaillie
1847 Simon Penez x Regina Himpe
1855 Vitalis Dheygere x Anna Theresia Vandenbroucke
1861 Eduard Dheygere en Eugenia Dheygere
1880 Henricus Vanderhaeghe x Gentulia Dubaere
1896 Emilius Vercampt x Marie Eugenia Christiaens
1936 Hector Follet x Zoë Dutoit
1947 Roger Follet
1952 Remi Lambrecht x Marcella Vanhaverbeke
1966 Jan Impens x Irma Scherrens



Op de plaats waar vroeger de herberg stond is er nu een tegelbedrijf.

Pieter Coeman

In het Rijksarchief van Kortrijk vinden we in de 'Lijst der herbergen in de kasselrij Kortrijk' de eerste vermelding van deze herberg: *'voorts langst idem steenwegh van Kortryck op Brugge omtrent 400 voet vande voorgaende (herberg van J.A. Courtens) Pieter Coeman declareert dat hij tsijnen huysse herberghe heeft gehouden sonder enseigne den tijd van 27 jaeren ende sonder daar toe van iemand consent thebben becommen, voerende naem Het Hooghe.'*

Ignace Malysse x Joanna Verfaillie

In 1800 komt Ignace Malysse hier aan. Hij is de weduwnaar van Anne Marie Van Coillie en hertrouwt op 20 mei 1800 met Joanna Verfaillie uit Ingelmunster. Hij staat hier geregistreerd als tapper. Ignace sterft in 1842.

Simon Penez x Regina Himpe

Na de dood van Ignace neemt zijn dienstmeid de herberg over. Zij trouwt met landbouwer Simon Penez, *ingezetene van Hulste*. In 1855 verhuizen ze naar Pittem.

Vitalis Dheygere - Eduard Dheygere en Eugenia Dheygere

Vitalis is in 1851 op 60-jarige leeftijd weduwnaar geworden en komt vier jaar later vanuit Otteca aan met zijn vijf nog in leven zijnde kinderen, 4 kinderen waren als baby gestorven. Hij is landbouwer en zijn zoon Eduard en dochter Eugenia runnen het café. Eugenia, geboren in 1831 krijgt in 1860 een onwettig kind, in die tijden zeker geen uitzondering, en baat het café verder uit. Haar dochter heet Leonie Dheygere en op de geboorteaangifte vinden we als aangeefster de vroedvrouw Barbara Theresia Allaert, getrouwd met de schaapherder *'Schaper'* Charles Louis Noreille.

Henricus Vanderhaeghe x Gentulia Dubaere

Eugenia Dheygere sterft in 1880 op 49-jarige leeftijd en dan komt het echtpaar Henricus Vanderhaeghe en Gentulia Dubaere hier aan. Hij is landbouwer en zij herbergierster. In 1896 trekken ze naar Croix, in de buurt van Roubaix. (In 1920 komen ze terug naar Hulste en gaan ze bij hun dochter Celina wonen in café/bakkerij De Musschen. Celina was getrouwd met bakker Adolf Christiaens.)

Emilius Vercampt x Marie Eugenia Christiaens

In 1896 komt het echtpaar Emilius Vercampt x Marie Eugenia Christiaens hier wonen. Hij komt uit Beveren-Leie en is landbouwer en zij is de jonge weduwe van landbouwer en schepen van Hulste Ivo Libeer.

Hector Follet x Zoë Dutoit - Roger Follet

De vorige uitbater sterft in 1936 en veehandelaar Hector Follet, getrouwd met Zoë Dutoit komt in hun plaats. Zij hebben twee zonen. Jozef Camiel, geboren in 1923 en tijdens de Tweede Wereldoorlog vermist te Leipzig. In een brief van 12 juni 1943 van Sylvain Bruneel aan Adhemar Vandromme lezen we het volgende: *"Gisterenmorgen zijn weer drie mannen naar Duitsland vertrokken, namelijk Georges Buyse (zoon van Remi uit café Central, red.), Jozef Folet, mijn kozijn uit café 'Den Hogen Doorn', André Vandekerckhove, die woont naast onze hoofdleder Robert Vercruysse (Tieltsestraat, de Kazeirns). André werd opgehaald, maar Georges en Jozef gingen pas na herhaalde vermaningen".* Jozefs broer, Roger, net als zijn vader Hector veehandelaar, neemt het café over bij het overlijden van Hector in 1947. Niet voor lang want Roger sterft 5 jaar later in 1952.

Remi Lambrecht x Marcella Vanhaverbeke

In dat jaar worden vlashandelaar Remi en herbergierster Marcella de nieuwe uitbaters. In 1966 trekken ze naar de Hazenstraat.

Jan Impens x Irma Scherrens

Dit echtpaar komt hier als laatste in 1965. Hij (64 jaar) is weduwnaar van Adrienne Delforce en zij (56 jaar) is weduwe van Alidor Rommel. Jan was in zijn actief leven kolenhandelaar, zij baat het café uit tot aan Jans dood in 1975. Korte tijd erna wordt de herberg afgebroken en maakt plaats voor een bedrijfsgebouw waar een tijd drukkerij en bureelmateriaal Artina gehuisvest is. Nu een tegelhuis.



De kaart 'Vandermaelen' uit 1854 - dit is zo'n 100 jaar na de aanleg van deze Steenweg Brugge-Kortrijk die in Hulste gemeenzaam de *Brugse Baan* genoemd wordt. In het midden op deze uitsnede doorkruist door deze weg, nu officieel de N 50 ter hoogte van de grens van Ingelmunster (bovenaan), Lendelede (links onderaan) en Hulste (rechtsonderaan) - de gemeentegrenzen die hier opgedrukt in het rood. *La Haute eprie (Cab)* of *De Hogen Doorn - Cabaret* en eronder *Barr. N°10* dat verwaant de de toelbarrière die zich op deze plaats bevond. (Zie café *De Barrière*). Merk ook de drie windmolens die te zien zijn op deze kaart: links bovenaan: de Doornmolen, Jonckheerens molen onderaan op de grens van Hulste met Lendelede en de Wallegemmolens rechts. Enkel van de Doornmolen siert de statige bakstenen kuip nog het landschap. De twee andere molens zijn verdwenen. De Muizelmolen, verder naar het oosten, bevindt zich hier buiten de kaart.