

Den Barbier Het Sporthuis

Vlietestraat 200



Herberg van 1867 tot 1937

Uitbaters:

1867 Angelus Ottevaere x Rosalia Coeman

1886 Petrus Remmerie x Nathalie Debel

1918 Kamiel Remmerie x Santulla Vancoillie



Den Barbier / Het Sporthuis anno 2018

Vanaf 1847 woont hier het echtpaar Angelus Ottevaere en zijn echtgenote Rosalia Coeman. Hij is broodverkoper en zij is naaister. In 1867 gooien ze het over een andere boeg en beginnen ze een café. Hoe die toen heette viel tussen de plooiën van de geschiedenis.

In 1886 komen handelaar in kiekens Petrus Remmerie en zijn vrouw Nathalie Debel in hun plaats. Ook voor hen brengt de verhuis een professionele wending: hij wordt baardscheerder en zij staat aan de tapkast.

In 1918 worden ze opgevolgd door één van hun 11 kinderen, met name Kamiel, getrouwd met Santulla Vancoillie. Hij is dan hovenier en zij neemt de plaats in van haar schoonmoeder als herbergierster. Vanaf 1931 staat Kamiel geregistreerd als herbergier/commissaris in zaden en Santulla als winkelierster.

In 1937 verhuizen ze naar het nummer 178 van de Vlietestraat en is het gedaan met het café. Het pas getrouwde koppel Georges Ballekens en Elisabeth Geldhof neemt hier zijn intrek en zij starten met een rijwielhandel.



De hele familie poseert voor *Het Sporthuis*



Zicht op de Statiestraat, de huidige Vlietestraat met het vierde huis links *Den Barbier/Het Sporthuis*



Luchtfoto van de Vlietestraat. Het derde huis links met de rode pannen was ooit *Den Barbier/Het Sporthuis*