

# De Vierkeer

Muizelstraat 96  
Muizelhof 94



Herberg van 1894 tot 1961

Uitbaters:

- 1894 Julien Sylvain Vercruysse x Barbara Coeman
- 1918 René Vercruysse x Elisabeth Ghekiere
- 1949 Cesar en Felicien Christiaens
- 1951 Cesar Christiaens x Marie Malysse
- 1955 Felicien Christiaens x Dina Labeeuw



De Vierkeer in de lente van 2018

De eerste herbergiers kwamen hier in 1894 vanuit café *De Barze*. Het waren zwingelaar Julien Sylvain Vercruysse en zijn echtgenote Barbara Coeman. In 1918 trouwt hun oudste zoon René met Elisabeth Ghekiere en zij nemen het café over. Ook René is net als zijn vader zwingelaar, zij combineert de herberg met het kantklossen. In 1949, na 31 jaar *De Vierkeer* te hebben opengehouden, worden ze opgevolgd door Cesar en Felicien Christiaens, de toen nog twee jonge zoons van Omer Christiaens (alias *Mer Bakkers*). Zij kwamen in de Vierkeer wonen als beenhouwers-herbergiers. Cesar Christiaens, die negen jaar ouder was dan zijn broer, trouwde in 1951 met Maria Malysse en ging in 1955 als beenhouwer naar Bavikhove (daarna zouden zij naar Gent trekken om er conciërge te zijn in een college). Daarna runde Felicien, intussen getrouwd met Dina Labeeuw, een kleindochter van Henri Labeeuw uit *De Koornbloem*, verder de Vierkeer. Hij bleef er als herbergier-beenhouwer tot augustus 1961, tot wanneer hij zijn nieuw gebouwde beenhouwerij een paar huizen verder (nummer 100) kon betrekken. Dit was meteen het einde van *De Vierkeer* die dan na korte tijd door brouwerij 't Hamerken werd verkocht aan de firma Spiessens van Sint-Pietersknok die de herberg sloopte en er twee nieuwe huizen bouwde.



We hebben slechts deze onscherpe foto van *De Vierkeer*.



Affiche van de *Musschen-Ommegang* van 2 augustus 1914. Twee dagen later valt het Duitse leger België binnen.



Op de voorgrond: Muizelstraat 100 waar Felicien vanaf 1961 zijn beenhouwerij had. Waar hier het derde en het vierde huis staat was vroeger *De Vierkeer*.