

# De Trombone

Brugsestraat 22

Herberg van 1895 tot 1975



Uitbaters:

- 1895 Cosentin Bogaert, gareelmaker x Lucia Deplancke (zij kwamen uit *Het Strijkijzer* en verhuisden van hier naar *De Gareelmakerij*)
- 1901 Remi Claerhout, vlaswerker x Pharailde Vandeputte
- 1909 Charles Devolder, vlaswerker x Zulma Vanherweghe
- 1912 Camiel Allegaert, vlaswerker x Eugenie Belaen (van hier naar *De Warande*)
- 1921 Albert Verhelle, vlaswerker x Fanny Dejaegher
- 1929 Michel Bruneel, vlaswerker x Leonie Claerbout
- 1934 Gerard Verschaete x Maria Coopman
- 1935 Zulma Vanherweghe, weduwe van Charles Devolder



Zulma Vanherweghe, de laatste uitbaatster van *De Trombone*

De eerste herbergier, Cosentin Bogaert, afkomstig uit Desselgem en gareelmaker, schoenmaker, velomaker en vlaskoopman komt hier in 1895 aan vanuit *Het Strijkijzer*. In 1901 verhuist hij naar *De Gareelmaker*, vijf huizen verder in de Brugsestraat 32.

Daarna vinden we hier vlaswerker Remi Claerhout en Pharailde Maria Vandeputte.

Dan is het de beurt aan Charles Alouis Devolder en Zulma Celina Vanherweghe. Zij is hier de herbergierster van 1909 tot 1911 en later opnieuw als weduwe van 1934 tot 1975.

In 1912 komt Camiel Allegaert hier, samen met zijn vrouw Eugenie Belaen, en zij trekken in 1921 naar *De Warande*.

Vervolgens vinden we hier Albert Verhelle en Fanny Dejaeger, hij was oud-strijder van W.O. I militieklasse 1914 en diende bij het 4de Artillerieregiment. Zij hadden één zoon, Michel, die voetbalde bij Hulste Sportief (foto). Michel werd als burgerslachtoffer dood teruggevonden op 9 september 1944, doodgeschoten door de Duitsers in Ooigembo.

In het jaar 1929 komt vlaswerker Michel Bruneel met zijn vrouw Leonie Claerbout hier aan. In 1934 verhuizen ze naar de Kapelstraat. Michel zal burgermeester van Hulste zijn van 1947 tot 1959.

Dan komt Gerard en Maria Verschaete - Coopman hier voor een jaartje. Tenslotte komt Zulma Vanherweghe hier zoals reeds gezegd terug en is zij de laatste herbergierster van *De Trombone*. Zij overlijdt op 28 december 1975.



De Trombone, situatie in 2017



Hulste Sportief 1943-44

Staand, 4de van rechts Michel Verhelle, zoon van herbergier Albert, die, nog geen 22 jaar oud, laffelijk werd neergeschoten in Ooigembo op 7 september 1944.

Foto uit het boek *Kuurne tijdens W.O. II* van Noël Bruneel.



Burgemeester Michel Bruneel bij de inhuldiging van de sociale woonwijk in de jaren 50 van vorige eeuw. We herkennen van links naar rechts: veldwachter Gerard Defoort, bestendig afgevaardigde Maurice Bossuyt, burgemeester Michel Bruneel en minister Alfred De Taeyelaan richting Brugsestraat - Kapelstraat.