

# De Sportkring

Hulstedorp 17

Herberg van 1968 tot 1980

Uitbaatster:

Vangeesdaele Maria (zij kwam van 't Paradijs)



De herberg is het tweede huis links vanaf de Tieltsestraat. Op deze postkaart is te zien dat het gebouw vroeger twee voordeuren had. Tot 1900 woonden er twee gezinnen. Later werd, zoals te zien op recentere foto's, van de linkervoordeur een venster gemaakt.



De Sportkring, hier links van het huis met de trapgevel.



De Sportkring was de ouderlijke thuis van Franky Dury, huidig trainer van Zulte-Waregem. Zijn moeder, Maria Vangeesdaele, was de waardin van De Sportkring. Hier een foto van de scholierenploeg van Hulste Sportief. Franky Dury staat, rechts van de keeper.



Jammer genoeg bezitten we geen oude foto van het huis als herberg. Tegenwoordig is er een linteriewinkel gevestigd uitgebaut door Mieke Strynckx.

## Oproep

Hebt u oude foto's van gebouwen uit Hulste? Laat het ons weten, dan scannen wij ze in en bezorgen ze u dezelfde dag nog terug.

© [www.hulste.info](http://www.hulste.info) - april 2017