

Cafés van Hulste

De Bakkerij De Musschen

Muizelstraat 77



Herberg van 1870 tot 1959 en 1965 tot 1968

Uitbaters:

1870 Felicien Christiaens x Eugenie Bruneel

1879 Theophiel Christiaens x Celina Vanderhaeghen

1900 Adolf Christiaens x Celina Vanderhaeghen

1926 - 1959 Gaston Christiaens x Maria Elisa Vandenborre
xx Marie Julia Wanzelee

1965 -1968 Arthur Coucke x Lucienne Adijns



Café De Bakkerij / De Musschen anno 2017

De eerste bewoners, broodbakker Felicien Christiaens en naaister Eugenie Bruneel, kochten hier grond die eigendom was van Den Disch (het latere OCMW) en bouwden er een herberg/bakkerij/winkel. Deze herberg zal tot 1959 in handen van deze bakkersfamilie blijven. Eugenie was de weduwe van Petrus Dhondt. Hun zoon Theophiel volgt hen op in 1879. In 1893 trouwt hij met Virginie Verbeke die sterft al in 1894 op 29 jarige leeftijd. Nog geen jaar later hertrouwt Theophiel met Celina Vanderhaeghen. Zij is de dochter uit *De Hogen Doorn*. Ook Theophiel overlijdt jong. Theofiel was een verwoed hanenliefhebber. Als eens, dit was in 1899, de hanepieten terugkwamen van het tribunaal van Kortrijk, uiteraard niet zonder een boete, kwamen ze hun woede koelen in *De Bakkerij*. Na vele pinten begon de ruzie hoog op te lopen en kwam het tot een grote vechtpartij waarbij messen aan te pas kwamen. En die waren scherp want daar rechttegenover was de smidse van Rufin Desmet met een slijpsteen binnen handbereik. Theofiel voelde zich als waard van de herberg geroepen om de vechtende partijen te scheiden maar werd zelf gewond door een springmes. Kort daarna is hij aan zijn wonden overleden. Hij was amper 35 jaar oud. Zijn weduwe Celina hertrouwt dan een jaar later met zijn oudere broer Adolf. Zo bleef de zaak in handen van de familie Christiaens. Maar niet zonder perikelen want op Musschenommegang 1919 (elke 1ste zondag van augustus) is de bakkerij met de herberg in de vlammen opgegaan. De oorzaak was oververhitting van de oven. Gelukkig werd een voorlopig onderkomen gevonden in het naburige café *De Villa*. Na de heropbouw, in 1926 is het de beurt aan hun zoon Gaston die in datzelfde jaar trouwt met Maria Elisa Vandenborre. Het echtpaar blijft kinderloos en in 1955 sterft Maria Elisa. In 1956 hertrouwt Gaston met Julia Wanzelee. Zij is de weduwe van André Callens en heeft 3 kinderen uit haar eerste huwelijk. Gaston komt in 1959 om het leven bij een verkeersongeval te Ingelmunster, hij is dan 57 jaar oud, en dit betekent het einde van *de Bakkerij*. Gedurende 6 jaar is er hier geen café meer tot in 1965. Dan baat Arthur Coucke en zijn vrouw Lucienne Adijns nog even het café uit onder de naam 'De Musschen' maar in 1968 wordt dit pand een burgershuis. Onder andere beroepsrenner en nu fietsenhandelaar Casper Vandermeer heeft hier dan nog begin van de jaren 90 enkele jaren gewoond.