

Cafés van Hulste

De Mandemakerij (‘t Mandeken)

Brugsestraat 39



Herberg van 1893 tot 1944

Uitbaters:

1893 Polydoor Pareyt x Marie Louise Leenknecht

1900 Theophiel Declercq x Elisabeth Defossez

1910 Camille Verhelle x Emma Lambrecht

xx Zulma Verstraete



Café De Mandemakerij werd rond 2005 afgebroken

Reeds in 1893 vinden we hier de zwingelaar/herbergier Polydoor Pareyt (alias *Pol Pret*) die in 1900 naar café De Gouden Kloef trok. Daarna was het de beurt aan schoenmaker Theophiel Declercq, getrouwd met Elisabeth Defossez. Zij trokken in 1910 naar *De Kroon*. De langste tijd, van 1910 tot 1944 woonde hier de mandenmaker Camille Verhelle. Van hem zal de naam van de herberg wel komen. Hoe hij voordien heette weten we niet. Camille was drie jaar getrouwd met Emma Lambrecht toen zij hier, in 1910, kwamen wonen. Twee jaar later sterft Emma en Camille hertrouwt in 1915 met Zulma Verstraete. In 1944 sterft Zulma en Camille verhuist naar Ooigem. Hij is dan 73 jaar.

Bij de inhaling van pastoor Vanneste in maart 1922 prijkte volgend gedicht aan de gevel:

*Hier woont Camiel Verhelle
met ingang zonder belle
hij maakt manden en wiegen
en zal de mensen niet bedriegen ...*