

De Kapelle

Kapelstraat 57

Herberg van 1893 tot ca 1930

Uitbaters:

1893 Henri Demolie x Nathalia Debrouwere

1908 Odo Staelens x Maria Demeyere

xx Elisa Buyse

1930 Victor Braekevelt x Maria Opsomer



'De Kapelle' in 2018

Vanaf 1893 komt zwingelaar Henri Demolie hier met zijn vrouw Nathalia. Hun oudste zoon Achille wordt beroepsvrijwilliger in 1906 en sneuvelt tijdens de Eerste Wereldoorlog op 26 augustus 1914 te Epegem (huidige deelgemeente van Zemst). Hij werd 27 jaar. Henri en Nathalie verhuizen in 1908 naar Kuurne.

Dan nemen Odo Staelens, koopman in konijnen en pluimvee, en zijn vrouw Maria Demeyere, kantwerkster, hier hun intrek. Maria sterft in 1918 en Odo hertrouwt met Elisa Buyse in 1920. In het café moet ook een winkeltje geweest zijn want Elisa staat geregistreerd als herbergierster/winkelierster. Tot september 1921 was hier het socialistisch lokaal gevestigd. Later verhuisde dit naar De Grote Pinte.

Als laatste vinden we hier Victor Braekevelt terug. Hij is getrouwd met Maria Opsomer (in de volksmond Mietje Somers). De herberg blijft bestaan tot ergens vóór WO II.



Handtekening van Henri Demolie op het formulier voor aanvraag als beroepsvrijwilliger van zijn zoon Achille in 1906. Zoals zovelen toen was Henri het schrijven niet echt machtig. (detail uit een document uit het Archief Koninklijk Museum van en het Leger en de Krijgsgeschiedenis)



De kapel waarnaar de straat en het café genoemd is. Door de herinrichting en rechttrekking halfweg de 20ste eeuw van de Kapelstraat kwam de kapel met de rug naar de straat te staan.



Oude foto van de kapel met café De Reisduif rechts op de achtergrond.



In 1954 is de wijden Pol Duvillier nog een slijkerige aardeweg. We zien wijden Pol Duvillier met op de achtergrond links het café en rechts de kapel. (fotoarchief Jacques Duvillier)



Foto links: 1978 - Madeleine Kerckof - moeder van Wilfried Vanasche op weg naar de kapel met water voor de bloemen. Rechts van deze foto is café De Kapelle gedeeltelijk te zien.



Foto rechts: Jacques Baert herstelt de kapel (jaartal niet bekend).