

De Brouwerij

Brugsesteenweg 48

Herberg van 1908 tot 1952



Eigenaar: Op 24-1-1908 koopt Sylvie Martin, de grootmoeder van onder andere Frans Despriet, van haar broers en zussen de herberg De Brouwerij. Om uit onverdeeldheid te komen voor 3500F.

Uitbaters:

van 1908 tot 1952: Achille Bostoen x Sylvie Verhelle



Café De Brouwerij anno 2017



Café De Brouwerij, tweede huis na de Supra Bazar

Deze herberg heeft ongetwijfeld zijn *enseigne* te danken aan de brouwerij die Vital Masureel enkele huizen verder (Brugsesteenweg 52-58) oprichtte rond 1900.

In 1908 opende het pas gehuwde echtpaar Achille Bostoen en Sylvie Verhelle deze herberg *De Brouwerij*. Hij was zwingelaar en zij herbergierster/kleermaakster. Zij zijn hier de enige uitbaters geweest. In 1952, toen waren ze beiden 69 jaar, verhuisden ze naar Beveren-Leie en was het voorgoed gedaan met het café.



Een oude foto van café De Brouwerij hebben we niet. Hier een foto van de gebouwen links ervan: de brouwerijgebouwen zelf en het herenhuis ernaast van brouwer Vital Masureel. Links daarvan de vroegere groenten- en fruitwinkel Het Doornetje. Manil Vanhoutte was de laatste bewoner van dit herenhuis. Hij woonde hier tot 1999. Begin de jaren 1960 was hier in een van de voorkamers een tijdje het KSA-heem.



In de plaats van het herenhuis kwam er een kledingwinkel. Credits foto: Google

