

# Au Lion d'Or De Vlaamsche Leeuw

Brugsestraat 94



Herberg van 1912 tot 1930

Uitbaters:

Henri Vanpaemel x Julia Dejaeghere



Au Lion d'Or / De Vlaamsche Leeuw . Foto van 2019. Het huis kreeg een nieuwe voorgevel.

Dit was de derde herberg waar Henri Vanpaemel neerstreek. De eerste *herberg (zonder naam)* vanaf 1884 in de Brugsestraat 21. Daarna in 1899 in *De Rode Poort* in de Brugsestraat 42. En tenslotte hier in 1912 in een nieuwgebouwde woning. Hij was schoenmaker en zijn vrouw was herbergierster. In 1918, na de Eerste Wereldoorlog, wordt *Au Lion d'Or* herdoopt in *De Vlaamsche Leeuw / Au Lion de Flandres*. Petrus Defreyne kwam hier inwonen in 1930, het jaar dat hij trouwde met Antoinette Vanpaemel, de dochter van Henri en Julia. Vanaf dan was het hier geen café meer. In mei 1940 vluchtten Petrus en Antoinette richting Meulebeke en vonden tijdens beschietingen daar de dood. De vijf weeskinderen werden door haar familie, de Vanpaemels, opgevangen (zie kader hieronder).

Nu iets over de latere bewoners.

De eerste januari van het jaar 1949 komt veldwachter Geeraard Defoort hier wonen. Hij kwam uit Kortrijk en was acht jaar eerder getrouwd met Gabrielle Beheijdt. Na de oorlog werd hij politieagent in Kortrijk. Van daaruit is hij naar Rollegem gezonden geweest om daar orde op zaken te zetten tengevolge van de oorlog. Daarna werd hem gevraagd om naar Hulste te komen als veldwachter, opnieuw om de orde te herstellen als gevolg van de oorlog. Anderhalf jaar later verhuist hij naar de Hazebeekstraat. Echte Hulstenaars zullen hem herinneren als *'de garde'*. Geeraard was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het gewapend verzet en erkend werkweigeraar. Eerst werd hij politieagent in Kortrijk. Van daaruit werd hij naar Rollegem gezonden om daar orde op zaken te zetten tengevolge van de oorlog. Op 15 april 1948 wordt hij hier veldwachter in Hulste. Een ambt dat hij zijn hele carrière met verve zal uitoefenen. Na hem komt het echtpaar Adhemar Vandromme en Jacqueline Kerckhof hier wonen. Jacqueline overlijdt in 2009 en Adhemar blijft hier wonen tot aan zijn dood in 2013.



Het huis vóór de verbouwing



Veldwachter Geraard Defoort bij de inhuldiging van de Minister A. De Tayelaan. Met Maurice Bossuyt - bestendig afgevaardigde, burgemeester Michel Bruneel en uiterst rechts Minister Alfred De Teye.



Adhemar Vandromme in 1947 - hier gefotografeerd te Lendeledede.

Op donderdag 23 mei 1940 kreeg de bevolking van Hulste de dringende oproep zich in veiligheid te brengen voor de oprukkende Duitse troepen. Zij werden aangemaand om noordelijk te vluchten, over de vaart Roeselare-Ooigem. Het was Omer Landuyt uit gemeentehuis in de Kasteelstraat, en die van Meulebeke afkomstig was, die de groep met de families Defreyne, Vanpaemel, Honoré en Landuyt gidsen naar Marialoop. Daar zouden ze terecht komen op de hofstede van zijn broer. Achteraf waren ze beter niet vertrokken, want reeds op hun vertrekdag op vrijdag 24 mei lag Meulebeke volledig in de gevarenzone. Het kwam er tot een felle strijd tussen het Belgisch leger en de aanrukkende Duitsers. In Meulebeke aangekomen moesten ze schuilen in de kelder van de herberg 'In Karel Van mander'. Ze mochten daar blijven maar ze waren ongeduring en wilden zo vlug mogelijk op de hofstede Landuyt op Marialoop geraken. De groep kwam echter in het strijdgevoel terecht en er vielen vier doden:

- Henri Vanpaemel, scholier, 9 jaar. Hij was een van de zoons van Gustaaf en Maria De Bisschop uit de Kapellestraat.
- Jozef Honoré, scholier, 13 jaar, jongste zoon van Arthur en Flavie Tavernier uit de Kasteelstraat.
- Petrus Cyriel Defreyne, vlaswerker, 37 jaar, uit de Brugsestraat.
- Antoinette Vanpaemel, huishoudster, 35 jaar, echtgenote van Petrus Cyriel Defreyne.

Petrus en Antoinette Defreyne lieten vijf weeskinderen na, die allen mee waren op de vlucht en die later goed opgevangen werden door de familie.

- Mariette (°1932) - bij gemeentesecretaris Leon Vanpaemel x Anna Vanderschoot in de Brugsestraat. Na een paar jaar bij René Vandekerckhove x Magdalena Vanpaemel in de Vlietstraat.
- Antoinette (°1933) - bij René Vandekerckhove x Magdalena Vanpaemel in de Vlietstraat.
- Michel (°1935) - bij Aimé Decavel x Irma Vanpaemel in Beveren-Leie.
- Jozef (°1936) - bij Jozef Vanpaemel x Germa Vanpaemel in café Belgese in Kuurne.
- Daniel (°1938) - bij Aimé Noreille x Maria Vanpaemel in de Brugsestraat.

Achteraf gezien waren de vluchtelingen beter thuisgebleven. Zo was er, op een klein gebroken ruitje na, geen schade in het huis van Petrus Cyriel Defreyne. Maar het verdriet van de familie was des te groter. [\[meer in onze aflevering Oltid ievers 13\]](#)