

't Withuis

Muizelhof 62

Herberg van 1894 tot 1954

Uitbaters:

1894 Jules Vercruysse x Marie Leonie Cottignie

1934 Leonie Cottignie (weduwe)
met dochter Zoë Vercruysse



Met 't Withuis zetten wij een hele stap achteruit in de tijd. 120 jaar geleden, in 1897, arriveerde er ene Jules Vercruysse, getrouwd met Marie Leonie Cottignie. Jules was herbergier en daarbij slager aan huis. Menig zwijntje heeft hij in kuip gestoken, een werk dat vóór dag en dauw moest gebeuren. Jules was ook *Garde-Chasse* van een jachtgebied van Franse heren, die wel eens over de vloer kwamen en over wie Jules zo gaarne sprak. Zijn vrouw Leonie kon verrukkelijk 'haas met bruin bier' bereiden en haar grote familie - er waren vijf getrouwde zoons die kwamen met vrouw en kinderen - er feestelijk mee ontvangen. Maar als er volk in de herberg kwam, kon zij gerust haar plaats aan de feesttafel verlaten.

Jules en Leonie hadden een gezin van zes kinderen. Eén meisje Zoë die, jong gebleven, samen met haar moeder (gestorven in 1954) tot zolang 't Withuis heeft opengehouden en zoals eerder gezegd vijf jongens, waaronder de oudste, Hector, vader van Meester Joseph, die beenhouwer werd in de *Tieltsche Voetweg* die toen een sterke winkelstraat was. De tweede oudste Alois, die herbergier werd in De Vrede. En de jongste, Octaaf, beenhouwer in de Blauwhuisstraat, de vader van Willy en Joël.

Tot de grote dagen van 't Withuis behoorden zeker de dagen van *Musschenommegang* (eerste zondag van augustus) en de maandag van Hulstekermis. Er was dan meer volk op *de Musschen* dan op Hulsteplaats. Langs 't Withuis liep er een wegeltje rechtstreeks naar de Musschenhoek. Er stonden overal veel kramen, zoals deze met *macrons* en *achtjens*. En er was de attractie van de grote ballon met warme lucht, een huzarenstukje van Sarelken Taentjes uit de Muizel. Om niet te spreken van de grote velokoers waarin de renners tweemaal rond een ton moesten draaien, één aan De Villa en één aan de Meirlaan. Rechttuit gezegd, er was veel 'ambiance'. 't Is te verstaan dat mensen die het meegemaakt hebben er met veel heimwee over praten.

Maar de tijd vliegt snel. Zoals gezegd bleef Leonie, de weduwe van Jules, met behulp van haar dochter Zoë, 't Withuis uitbaten tot aan haar dood in 1954. In datzelfde jaar nog, werd 't Withuis en al wat erbij hoorde verkocht aan Jerome Buyse, een zelfstandig vlasser, die getrouwd was met Rachel De Visscher. Na enige verbouwing betrokken deze 't Withuis. Maar 't was voorgoed gedaan met de herberg. Op dat moment studeerde de dochter Magda aan de Normalschool. Afgestudeerd kon zij lesgeven in de meisjesschool. Zij trouwde later met Dries Vandekerckhove, onderwijzer in de Jongensschool en later burgemeester van Kuurne.

Gedurende 31 jaar konden Jerome en Rachel genieten van hun landelijk huis in een rustige omgeving. Jerome overleed op 9 januari 1985, één jaar en vijf dagen na zijn vrouw Rachel. Voor een tweede maal werd nu 't Withuis verkocht. Maar nu in drie loten. De hectare grond ging naar landbouwer Depuydt van Oostrozebeke, een stukje grond naast de deur naar iemand die erop bouwde. De vroegere herberg tentlotte werd gekocht door het echtpaar Marc Goemaere en Katrien Verhulst, beiden sinds jaar en dag lid van de kunstvereniging Kunst in Hulste. Marc maakt beelden in hout en keramiek en Katrien is creatief met fantasiejuwelen, papier-maché, weven, textiel.



Actuele situatie



Affiche van de Musschen-ommegang van 2 en 3 augustus 1914. De dag nadien vielen de Duitsers België binnen en werd ons land betrokken in de De Eerste Wereldoorlog.